

Afslutning ved Sophie Nordentoft

Nu har vi været på rundtur i kirken på landet med perspektiv på såvel styrker som svagheder og de udfordringer vi imødeser i fremtiden.

Der er ingen tvivl om, at vi kommer til at opleve endog ret store forandringer på landet fremadrettet.

Spørgsmålet til hver enkelt af os, når vi nu går hjem er, om vi ser fremtiden som en trussel eller som nye muligheder.

Kirken derhjemme på landet er den samme, når I kommer hjem i aften, som da I forlod den i morges.

Men I er ikke de samme.

Hvis I er de samme, så har konferencen her været forgæves.

Og det håber jeg ikke.

Jeg har lært, at det omdrejningspunkt, hvorfra du kan forandre verden, det er dig selv.

Hvis konferencen i dag har medvirket til, at vi hver især har fået mod på at møde udfordringerne, eller vores vilje til at møde problemer på, så er det første, vigtige skridt taget.

Der sker rigtig meget i folkekirken i dag og jeg synes, det er det meget sjovere at være præst her i 2017 end da jeg begyndte mit virke i folkekirken på landet i 1992. Den fornemmelse, jeg har i folkekirken i dag er, at vi er på vej. Ikke i én retning men i mange forskellige. Men alligevel på vej sammen. Det er dér vi er nu i vores brogede folkekirkelige landskab- på vej. I det folkekirkelige

eksperimentarium tør vi træde nye stier og gå andre veje, end vi plejer. Og vi er gode til at inspirere hinanden.

Og jo, vi må godt være optimister ud af kærlighed til evangeliet og kirken. Ja, det er nærmest en pligt vi har.

Men vi skal også være realister. Rettidig omhu er også en pligt i forhold til kirken, når den går ind i en ny tid på nye vilkår.

- SN nævnte 3 eksempler på kirker, der er gået nye veje – en gør-det-selv lørdagsdåb, en nøglekirke og en ødekirke med nye funktioner. De tre eksempler vil hun beskæftige sig med i bloggen her på siden i de kommende uger -☺

Alt det har vi på forskellig vis beskæftiget os med i dag, og TAK til vores oplægsholdere for gode, tankevækkende oplæg.

Og TAK til jer, der har ledet workshops for inputs til det videre arbejde hjemme i menighedsrådet og i menigheden.

Og ikke mindst TAK til jer, der kom og var med.

Det er dér vi er. I arbejdstøjet.

Hvor er vi så på vej hen?

Jeg vil pege på nogle få retninger, vi går i her i Stiftet.

1. FUV – idékatalog med gode eksempler fra landsogne i hele Danmark. Afsluttes til sommer og sendes ud til stifterne. Se også FUVs hjemmeside under kirken på landet
2. Rebild Provstiprojekt, Pilotprojekt: kirken på landet
3. Kirken på landet- konsulenten kommer gerne rundt i stiftet.

4 Strukturudvalget i Aalborg stift arbejder med 4 temaer: Bæredygtighed i økonomi – kirkeliv – menighedsråd og præsteembede. Der kommer en debat hen over sommeren, hvor alle menighedsråd inviteres til stormøder i Aalborg, Fjerritslev og Hjørring i sensommeren.

Endelig: Der sker en masse rundt omkring i sognene. Også noget tiltag, man ikke rigtig hører om, men som kan være banebrydende og fornyende i det små.

I har alle opgivet jeres mailadresse.

I løbet af næste uge får I et evalueringsskema tilsendt sammen med en opsamling af vores konference i dag.

Og en opfordring til at sende gode ideer ind til os.

Vi håber konferencen her i dag har givet inspiration til det fortsatte lange seje træk hjemme i sognet og pastoratet, I kommer fra. God arbejdslyst ! Og kom godt hjem!